

SHONISHIN

Ik heb op de Ouders Natuurlijk Beurs gemerkt dat ouders de voordelen van kinderacupunctuur niet kennen.

Ze zijn vooral bang dat hun kind geprikt wordt en dat dat pijn doet.

Bij Shonishin- Japanse pijnloze kinderacupunctuur worden kinderen NIET geprikt.

Ze worden behandeld met kleine instrumentjes. Met die instrumenten wordt op hun huid getikt, getapt en gestrikt. Kinderen ervaren deze behandelingen als prettig. Meestal is het ook een heel vrolijke behandeling met wat kietelen hier en daar.

Ik ben zelf moeder van drie kinderen. Ze zijn ook gewend aan naalden want ze hebben niet de mazzel gehad dat mammië eerst de Japanse pijnloze variant van acupunctuur heeft geleerd :)

En ik moet zeggen, prikken gaat ook prima hoor.

Heeft eentje keel pijn, roept mama al. En ja, hoor. Ze zitten dan in een rij: ik heb ook pijn mama.

Mijn kleine dametje is helemaal gek op Shonishin. Als zij de instrumenten ziet, gooit ze meteen haar shirtje uit en vraagt naar een behandeling. Natuurlijk wordt daarna haar poppetje ook behandeld door haar.

In de praktijk worden kinderen ook op een spelende manier behandeld. Met spelletjes en verhaaltjes. Behandeling wordt een feest.

Heb je vragen? Wil je meer weten? Aarzel dan niet om je vragen te stellen.

